

Θεσσαλονίκη Ονείρου Χάριν

Θεόμορφο μαργαριτάρι,
..... στα γενέθλια της γης.
Θεσσαλονίκη ονείρου χάρη
..... κάθε μας αυγής
αστράφτεις στο

Σαν ένα
σε πύργο, κάστρα και λιμάνι,
γλυκόλαλο ,
στης ιστορίας το σεργιάνι.
Να βγεις σαν χελιδόνι
σε πύργο, και λιμάνι,
γλυκόλαλο αηδόνι,
στης το σεργιάνι.

Με σταριού ζωσμένη
στα κύματα σου στάλες
Γλυκιά μου βαφτισμένη
στην των βυζαντινών
..... που είσαι χτισμένη.

Θεσσαλονίκη Ονείρου Χάριν

Θεόμορφο μαργαριτάρι,
..... στα γενέθλια της γης.
Θεσσαλονίκη ονείρου χάρη
..... κάθε μας αυγής
αστράφτεις στο

Σαν ένα
σε πύργο, κάστρα και λιμάνι,
γλυκόλαλο ,
στης ιστορίας το σεργιάνι.
Να βγεις σαν χελιδόνι
σε πύργο, και λιμάνι,
γλυκόλαλο αηδόνι,
στης το σεργιάνι.

Με σταριού ζωσμένη
στα κύματα σου στάλες
Γλυκιά μου βαφτισμένη
στην των βυζαντινών
..... που είσαι χτισμένη.

Θεσσαλονίκη Ονείρου Χάριν

Θεόμορφο μαργαριτάρι,
..... στα γενέθλια της γης.
Θεσσαλονίκη ονείρου χάρη
..... κάθε μας αυγής
αστράφτεις στο

Σαν ένα
σε πύργο, κάστρα και λιμάνι,
γλυκόλαλο ,
στης ιστορίας το σεργιάνι.
Να βγεις σαν χελιδόνι
σε πύργο, και λιμάνι,
γλυκόλαλο αηδόνι,
στης το σεργιάνι.

Με σταριού ζωσμένη
στα κύματα σου στάλες
Γλυκιά μου βαφτισμένη
στην των βυζαντινών
..... που είσαι χτισμένη.

Θεσσαλονίκη Ονείρου Χάριν

Θεόμορφο μαργαριτάρι,
..... στα γενέθλια της γης.
Θεσσαλονίκη ονείρου χάρη
..... κάθε μας αυγής
αστράφτεις στο

Σαν ένα
σε πύργο, κάστρα και λιμάνι,
γλυκόλαλο ,
στης ιστορίας το σεργιάνι.
Να βγεις σαν χελιδόνι
σε πύργο, και λιμάνι,
γλυκόλαλο αηδόνι,
στης το σεργιάνι.

Με σταριού ζωσμένη
στα κύματα σου στάλες
Γλυκιά μου βαφτισμένη
στην των βυζαντινών
..... που είσαι χτισμένη.